

Zalig degenen die in den Heer sterven. (Apoc)



## Bid voor de ziel

van

### PAULINE BOURDEAUD'HUY

dochter van wijlen

Charles-Louisen Rosalie SURDIACOURT

geboren te Zegelsem de 1 December 1853 en godvruchtig overleden te Nederbrakel de 1 October 1950. Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.



De hoge ouderdom is een erekroon die gevonden wordt op den weg der rechtschapenheid

Deze dierbare overledene is gans haar lang leven een voorbeeld gebleven van godsvrucht en rechtschapenheid. Hoe dikwijls gleeed de paternoster niet door haar vingers den lof van haar Hemelse Moeder Maria te bezingen. Zo lang haar krachten het haar toelieten was ze een trouwe bezoeker van Gods Huis en het H. Sakramenten toen ze dat niet meer kon, dan verdubbelde zij haar gebeden op haar stille kamer. Maar ze was ook rechtschapen: voor iedereen gedienschtig, goedhartig, en minzaam, kwam uit haar mond nooit een woord van minachtig; integendeel zij stichtte iedereen door haar wijze woorden.

Dierbare Broeder en Familieleden, ik heb den goeden strijd gestreden; dank zij uw liefde en goede zorgen, heb ik een schonen ouden dag gekend zonder kommer. Dat God het U lone! Ik zal van uit den Hemel voor U ten beste spreken. Gaat intussen voort met christelijk te leven! Bid voor mij! Vaart allen wel en tot weerziens bij God.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.



De kinderen van wijlen Jan-Baptiste BOURDEAUD'HUY-BERGER;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Richard BOURDEAUD'HUY-HOVE;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Isidoor BOURDEAUD'HUY-GHYS;

Mijnheer en Mevrouw Gustaaf BOURDEAUD'HUY-DE STAERCKE kinderen en kleinkinderen

De Familiën BOURDEAUD'HUY en SURDIACOURT;

Danken U van harte voor de blikken van oprechte deelneming door U betoond.

---

Nederbrakel Druk. Wwe O .Surdia court.