

†

Met liefde en dankbaarheid denken we terug aan

Raphaël BOURDEAUD'HUY

echtgenoot van Noëlla DE BOCK,

geboren te Nederbrakel op 10 april 1929
en onverwacht overleden in het O.-L.-Vrouw-
ziekenhuis te Aalst op maandag 11 januari 1993

Vol goede moed en met een kwinkslag nog trok
Pa zondag naar het ziekenhuis: men zou zich
om hem maar geen zorgen maken want alles
kwam in orde. Helaas, want met het hart brak
ook het leven van de echtgenoot, de vader, de
grootvader en de goedlachse vriend die we nu
allen zullen missen. Nieuwjaar, met zijn vele
en goede wensen is van korte duur geweest en
met de vrede van Kerstmis nog vers in het
geheugen denken we nu dankbaar terug aan
de man voor wie leven synoniem was van geven
en delen, bekommerd zijn. Bekommerd zijn om
de velen rondom hem die hem niet missen
konden.

Liefste No, we hebben samen vele schone jaren
geleefd. Treur niet om de lege plaats die ik
bij je achterlaat, maar blijf aan de kinderen
de liefde geven die we steeds voor elkaar heb-
ben gehad. Heb dank nog voor de warme gene-
genheid waarmee je ons altijd hebt omringd.

Dierbare kinderen en lieve kleinkinderen, als
je morgen aan mij terugdenkt, wees er dan van
overtuigd dat ik diep in de harten voor altijd
bij jullie blijf. Wees goed voor mama en om-
ring haar met liefde zoals wij die voor jullie
hebben gehad. Heb mensen lief om mens te
worden zoals mama en ik jullie dat hebben ge-
leerd.

Beste familieleden en goede vrienden, in de
avond van het leven denken we terug aan de
mooie dingen van de voorbije dag en die we
samen hebben gedaan. Laat ons, in dankbare
herinnering samen blijven.

Blijf mij allen indachtig in uw gebed.

De families

BOURDEAUD'HUY, DE BOCK,

LIEDTS, DE MESURE,

danken U

voor uw bliken van deelneming.

Namis: vrijdag 5 februari 1993 om 19.30 u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Druk Devleeschouwer & Dotselaere, Brakel