

Niemand leeft voor zichzelf alleen,
niemand sterft voor zichzelf alleen.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer.

†

VROOM AANDENKEN
aan de Heer

Richard BOURDEAUD'HUY

echtgenoot van Mevrouw

Alice, Octavie VERHEYLESSONNE

geboren te Zegelsem op 19 april 1891 en rustig naar zijn
Schepper teruggekeerd te Oudenaarde op 21 december
1972, gesterkt door de H. Sacramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Een „goed mens“ is naar de hemel gegaan. Daarin ligt heel zijn leven vervat. Geboren in een groot gezin had hij al vroeg geleerd te leven voor en te delen met de anderen. Hij vond het dan ook niet meer dan normaal dat hij, vol werklust en toewijding, zichzelf vergat in de zorg voor zijn gezin. Toen hij voor enkele jaren, door ziekte getroffen, niet meer werken kon, was het voor hem een zwaar kruis machteloos te moeten toezien. Hij heeft dat leed, dat hem gelouterd heeft, moedig gedragen. Bezielde met een diepe godsvrucht was zijn leven een stichtend voorbeeld en een aanmoediging voor allen die hem benderden.

Bemide echtgenote, wij hadden toch niet gedacht dat wij elkaar zo plots zouden moeten verlaten. Ik dank u voor uw goede zorgen, voor uw liefde en trouw. Troost u, ik blijf met u verenigd in de Heer.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, gij weet hoe ik in alles uw welzijn heb betracht. Volgt mijn voorbeeld na van werkzaamheid en plichtsbesef, dan zult ook gij eens gerust uw hoofd mogen neerleggen.

Familieleden en vrienden, gij vooral mijn zuster de Heer toegewijd, vergeet mij niet in uw gebeden. Tot weerziens.

Alice, Octavie VERHEYLESSONNE, zijn echtgenote ;

Jozef BOURDEAUD'HUY en Marie-Louise CAEKEBEKE,
Leona BOURDEAUD'HUY, Firmin BOURDEAUD'HUY
en Yvonne VANDENMEERSCHAUT, André BOUR-
DEAUD'HUY en Monique BROODCOORENS,

zijn kinderen ;

Johan, Mia en Geert ; Elly, Marc en Luc ; Ria, Antoon,
Gerda en Els BOURDEAUD'HUY, zijn kleinkinderen ;

De familiën BOURDEAUD'HUY, VERHEYLESSONNE,
GHIJS. COTTON ;

DANKEN U

voor uw gebeden

en voor uw meevoelen in hun rouw.