



*In de zomer van het leven
komt de winter van de dood
veel te vroeg ...*

TOT TROOSTELOZE HERINNERING
AAN HET LEVEN VAN

MEVROUW

Rita BORDEAUD'HUY

dochter van **Gentil en Annette
BORDEAUD'HUY(†) - SOURDIACOURT**

geboren te Opbrakei op 23 april 1960
en overleden in het U.Z. te Gent
op 11 augustus 1997,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families

BORDEAUD'HUY en SOURDIACOURT
danken U om uw gebed en uw troostend
meeleven.

Namis op vrijdag 29 augustus 1997 om 18.30 uur
in de dekenale Sint-Pieterskerk te Brakel.

Het valt ons zwaar
om te aanvaarden dat jij sterven moet,
jij zo vol levenswil.

Zovelen houden van jou,
maar moeten je loslaten.
Voor jou en voor ons
was je leven nog niet voltooid.

Jouw ongeneeslijke ziekte,
die al jouw levenskracht wegkrabde
en ondermijnde,
heeft wonden geslagen in ons hart
en bij herhaling doen zeggen:
Waarom jij...?

We hebben geen antwoord gekregen
dat ons voldeed,
maar wel ben jij onvergetelijk geworden
in ons leven.

Jouw sterven kunnen we niet aanvaarden,
maar jouw leven willen we opnemen
in ons leven.
Zonder jou was ons leven armer geweest.

(naar Marinus van den Berg,
'Afscheidsgroet')