

Door vele verdrukkingen heen moeten wij het Rijk  
van God ingaan.

†

BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## RAFAËL BOURGEUS

Weduwnaar van Mevrouw  
**MEYNS ADRIANA**

Geboren te Ronse, de 27 December 1886,  
en overleden te Nederbrakel, de 21 April 1955.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Oud-Strijder 1914-'18.

Ik heb in mijn leven veel gezorgd en hard  
gewerkt. En toen ik terugblikte op die arbeid  
waarin ik mij vruchteloos vermoeid had,  
vond ik in alles ijdelheid en vergankelijkheid.  
Zonder God, wat nut had dit alles?

In mijn hartzeer, in mijn angst heb ik de  
Heer aanroepen; mijn geroep is zijn oren  
binnengedrongen. Verhoor mijn stem o Heer,  
en ontferm U mijner; mijn ogen zoeken U;  
wend uw aanschijn van mij niet af maar  
wees mijn verlosser. (Ps.)

Genadige Jezus, ontvang mij in die armen  
welke uw eindeloze goedheid heeft uitge-  
strekt op het kruis. Gij hebt ons voor U ge-  
schapen en ons hart kent geen ware vrede  
tot dat het in U ruste.

De dierbare afgestorvene was een brave  
man met een goed karakter, hartelijk en ge-  
dienstig voor iedereen. Al wie hem kende  
was hem dan ook genegen.

Bemide dochter, bloedverwanten en  
vrienden, ik moet U allen verlaten. Ik dank  
U voor uw genegenheid tot mij, vooral gij  
goede zusterkens die mij liefderijk in mijn  
langdurige ziekte hebt verzorgd. Bidt voor  
de rust van mijn ziel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid! (300 d. afl.)

†

Uw welgemeende en christene deelneming  
was voor ons een zalvende blijk van ge-  
negenheid en troost:

*De Familiën BOURGEUS en MEYNS  
danken U hiervoor.*

Drukk. DE RUYVER, Neerstr., 16, Nede.brakel