



Tot vroom aandenken van

Zuster SYBILLA
(Augusta BOURGOIS)

geboren te Heule op 2 februari 1889
geprofest op 9 december 1914
opgeroepen tot de Heer op 7 maart 1982
deel uitmakend van de
Zustergemeenschap „St.-Lodewijk”
te Kwatrecht.

Dierbare medezusters en familie, ik dank u
voor uw toegewijde zorgen, voor uw bekom-
mernis en uw genegenheid.

Gedenk mij in uw gebed, vooral gij, mijn
neef priester.

De zusters van Liefde van J.M.
De familie Bourgois

danken u voor uw gebed en medeleven.

Begraf.-Fun. R. De Meyer-Leeman Melle

In die tijd nam Jezus Petrus, Jacobus en
Johannes met zich mee en bracht hen boven
op een hoge berg, waar zij geheel alleen
waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante
veranderd : zijn kleed werd glanzend en zo
wit. Elia verscheen hun samen met Mozes en
zij onderhielden zich met Jezus. Petrus nam
het woord en zei tot Jezus : Meester, het is
goed dat we hier zijn. Laten we hier een tent
bouwen. (Mc, IX, 2-5)

Op de zondagochtend, waarop dit stuk-
je Blijde Boodschap in alle kerken ge-
lezen werd, nam Jezus Zuster Sybilla
met zich mee en bracht haar op een
heel hoge berg. Hij werd van gedaante
veranderd en verheerlijkt. En Zuster
Sybilla antwoordde : „Heer, het is goed
hier te mogen zijn ; laat ook mij hier
voor goed een tent bouwen.”

dj Drukkerij JACOBS MELLE