



dankbare herinnering aan het leven
en sterven van

Mia Boury

echtgenote van Lode Mangelschots

geboren te Zottegem op 6 januari 1962
en overleden te Wezemaal op
14 januari 1996

De families Boury, Mangelschots,
De Lange en Wieërs danken u voor uw
blijken van medeleven.

Voor een dag van morgen

Hans Andreus

Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan een kind,
dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad,
hoe lief ik je had.

Maar zeg het aan geen mens.
Ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man alleen maar een vrouw,
dat een mens een mens zo liefhad
als ik jou.

uwynker Hanssens,

Dank voor uw fijn
medeleven bij het
sterven van ons curia.

Heer genegen

Valère. Christiane. Herta



God geef ons gemoedsrust
om te aanvaarden wat wij niet kunnen veranderen,
moed om te veranderen wat wij kunnen veranderen
en wijsheid om tussen deze onderscheid te kennen.