

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn van alle komende tijden.



Gedenk in uw gebeden de ziel van

Mevrouw

Clara BOUSARD

weduwe van de

Heer Lucien D'HAeyer.

Geboren te Zegelsem op 17 september 1908 en godvruchtig overleden in de kliniek Sint-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 24 september 1982. Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Vroom en diep kristelijk, zoals heel haar leven was, is moeder plots van ons heengegaan. Goedheid en zelfverloochening waren het hoofddoel van haar leven. Er was zoveel in haar te waarderen en te bewonderen. Zij was een voorbeeld van moed. Geen enkele arbeid was haar te zwaar en zolang

haar krachten het haar hebben toegelaten was ze ten dienste van gezin en familie. In mens, dier en bloem kon ze Gods heerlijkheid bewonderen.

Dierbare kinderen, beste familie en vrienden, heb dank om uw zorgen en genegenheid, blijf mijn voorbeeld in-dachtig en volg de weg die ik steeds ben gegaan, de weg van de trouw aan God, ook in de moeilijkste ogenblikken van het leven.

Dat zij door Gods barmhartigheid in vrede moge rusten.

De namis wordt opgedragen op zaterdag 23 oktober 1982 om 8 uur 's morgens.

De families BOUSARD, VERSMESSEN, D'HAeyer en COESENS,

danken U voor de blijken van deelneming in rouw en gebed.

Begravenissen Amand Marroyen, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zn, Brakel