

Laat de kleinen tot Mij komen.

(Mr. 14, 3)

†

VROOM AANDENKEN

aan

Javier - Eric BOUSARD

teergeliefd zoontje van

Robert en Annie

Bousard-D'Hoze,

geboren te Zottegem op 10 oogst

1972 en er overleden op

1 maart 1973.

Ziet opwaarts nu ten hemel,
daar is Javierke thans
met Jezus en Zijn Engelen,
omstraald van blijden glans.

Wij buigen neer voor God die 't gaf
die 't eeuwig gaarne zag.
Hij gaf het ons, men nam het ons af,
Alleen maar Hij die 't hebben mag.

Bewaar het ons, we vragen 't U
al wenend Lieve Heer,
en geef het ons in eeuwigheid,
geef ons die liev'ling weer.

De families Bousard, D'Hoze, Baguet,
danken U voor uw blijken van
medeleven in de rouw die hen
treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel