

Eenvoudig was zij, hart en al,
vanaf haar jongste jaren,
en kwam haar leven 't ongeval
van blindheid ook bezwaren,
zij doolde niet, zij faalde niet
in 't zoeken naar de waarheid;
zij vond, hetgeen zij eeuwig ziet
nu, hopen wij, Gods Klarheid. G. G.

†

Bid voor de ziel van Mejuffer

LUDWINE - ODILE BOUSARD

dochter van wijlen

Theofiel en Antonia SCHIETTECATTE

geboren te Maarke-Kerkem, de 15 December 1865,
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
de 18 November 1951.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.
Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Als een stichtend voorbeeld is de duurzame overledene door het leven gegaan. Zij was 'n godvruchtige rechtschapen vrouw, getooid met diep geloof, sterke deugd en edel hart. Wie haar kende droeg haar achting en genegenheid toe. Zij diende God in stille eenvoud van haar leven. In al haar miserie en lijden vestigde zij haar betrouwen op God en aanvaardde ze alles uit Zijn handen, groot zal dan haar loon zijn bij de Heer om haar kristelijk leven en haar verdienstelijk lijden.

Van God en de mensen bemind blijft haar aandenken in zegening.

Mijn duurzame familie, in wiens huisgezin ik mijn laatste levensjaren doorbracht, hoe kan ik U danken om al uw zorgen. Vele jaren heb ik uw genegenheid onderhouden. Moge God er U honderdvoudig om lonen. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Genadige Jezus, geef haar ziel 'e eeuwige rust.
(7 j. en 7 q. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De Familiën BOUSARD en
SCHIETTECATTE.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel.