

†  
Dit is een biddend aandenken aan Mevrouw

## Marie-Emilie BOUSARD

echtgenote van Heer Marin FAINGNAERT

Geboren te Maarke-Kerkem op 11 juli 1881 en godvruchtig overleden te Ronse op 13 juli 1968, gesterkt door het H. Sakrament van de Zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van verschillende kristelijke genootschappen.

De zomerzon zat in de bomen en in het klare lied der vogelen, toen moeder haar ogen sloot om een ander leven in te gaan in de schittering van God. Reeds twee maand was zij erg ziek en toch waren wij diep getroffen bij haar afsterven, want voor ons betekende moeder heel veel: zij was een kranige vrouw, die de kunst verstond elkeen op te beuren, die de tegenslagen van het leven bovennatuurlijk opvatte en gebeden preveldde voor elke nood die men bij haar kwam klagen.

Zij was diep godsdienstig en was feestelijk gelukkig, telkens zij O.L. Heer in haar huis mocht ontvangen.

— Zij hield van de natuur, de veldgewassen en de dieren, maar vooral van de goeie mensen met wie zij kon praten.

— Zij hield van haar kinderen: zij waren haar t.o.s en haar blijdschap. Zij toonde zich tegenover hen de moeder van een oude kristelijke familiestam.

— Zij hield boven alles van haar echtgenoot, met wie zij zestig jaar is samengewees als een toonebeeld van wederzijdse waardering en steun in het huwelijk. Hun diamanten jubileum hebben zij gevierd tijdens haar ziekte in het ziekenhuis.

Toen zij merkte dat haar taak op aarde was volbracht dankte zij God voor al de levenskunst en levenshoop die zij van Hem mocht ontvangen.

Wij zijn bedroefd omdat wij moeder verliezen hier op aarde, maar zijzelf heeft ons de opgeruimdheid en de blijdschap geleerd en daarom bidden wij in deze eucharistieviering voor haar, met de hoop op de verrijzenis en het vertrouwen in de toekomst.

Dierbare echtgenoot, kinderen en allen die mij verzorgden en goed voor mij waren, dikwijls heb ik „dank u voor alles” tegen u gezegd, ik zal u blijven gedenken bij God in de hemel.

---

Uw deelneming in het verlies van haar die ons zo dierbaar was, schonk ons veel troost en uw gebed was een kostbare hulp voor onze welbeminde overledene.

Dankn u daarvoor van harte:

Marin FAINGNAERT, kinderen en kleinkinderen,

de families BOUSARD, SCHIETTICATTE, FAINGNAERT en VAN MALDEGHEM.

Sanderus - Oudenaarde