

“Wanneer je verdrietig bent,
kijk dan in je hart,
en je zult zien dat je weent
om wat je vreugde schonk”. (Kahlil Gibran)



DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN
AAN DE HEER
MICHEL BOUSARD

Echtgenoot van Godelieve De Temmerman
geboren te St.-Blasius-Boekel op 29 januari 1932 en
overleden in de kliniek van Zottegem op 29 december
1993, gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Bestuurslid van K.V.G. Brakel, Welzijnzorg van C.M.,
K.B.G. Elst en lid van N.V.O.I. Brakel.

Michel was een door en door goede man. Hij leefde voor de anderen. Niemand deed vruchteloos beroep op hem. Een half woord, en hij stond ten dienste. Tot in de laatste momenten ging zijn aandacht eerst naar de anderen...

Hij was een man die voor zijn gezin heeft geleefd, voor vrouw en kinderen. Zijn kleinkind Barbara was zijn afgod.

Hij was een rustig man, kalm, die de problemen niet opschroefde en die ook nooit klaagde.

Eigenlijk nog in de fleur van zijn jaren sloeg het noodlot in. Michel vocht tegen de ziekte. Maar tegen zo'n kwaad is geen kruid gewassen. Moedig, tot het einde toe goed bewust, en omringd van de zijnen, is hij zachtjes ingeslapen.

Met hem verliest het dorp en de parochie een rechtschapen man, een oprecht kristen en trouwe parochiaan, en voor onzegelijk velen een goede vriend.

Vader, uw heengaan doet ons pijn. Gij hebt u totaal aan ons gegeven. We zullen u zo missen. Wij danken u om wat gij voor ons zijt geweest, om uw genegenheid en uw inzet voor ons, uw vrouw, kinderen en kleinkind. Uw beeld van warmte, liefde en geborgenheid, dragen we mee, diep in ons.

Help ons te geloven, Heer, in het eeuwig leven, in de liefde die sterker is dan de dood.

De families BOUSARD - DE GRAEVE,
DE TEMMERMAN en BRUSSELMAN danken U
oprecht voor uw gebeden en medeleven in hun rouw.

De namis zal opgedragen worden op zondag 23 januari 1994 om 10.30 uur.

Rouwleiding «Funeralia» - Noordlaan - Zwalm