

God smede hem een betere dan een aardse kroon.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

OSCAR BOUSARD

weduwnaar van Mevrouw

Emma CAUS

geboren te St Denijs-Boekel de 23 october 1880 en
godvruchtig overleden te Michelbeke de 3 juli 1959,

Versterkt door de H. H. Sakramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond v/h H. Hart
Oudstrijder 1914-18

De smid van het dorp is altijd iets bijzonders. Hij is iemand die door de kracht van zijn arm, de onmisbaarheid van zijn beroep en de geheimzinnigheden van zijn werkplaats een ontgensprekelijke invloed uitoefent op kleinen en groten.

Oscar „de nieuwe smid“ maakte op deze algemene regel geen uitzondering. Integendeel, de morele eigenschappen van zijn persoon versterkten nog die situatie.

Hij was een man met enerzijds een ijzersterk lichaam en anderzijds een fijngevoelige ziel. In deze tegenstelling ligt grotendeels de verklaring van vele gebeurtenissen uit zijn bewogen leven.

Hij was op zijn manier diep godsdiensig. Het rustend aanbeeld zijner smidse zou ons kunnen vertellen van de tacie moed van deze smid in dagen van beproeving en het thans uitgedoofde vuur heeft voorzeker menig onervulde droom van hem opgevangen en menig vallende traan uitgewist.

Boven dit harde maar schone leven lichte de hoop van het beroekte kruis.

Beminte familie, werkt en zwoegt zoals ik gedaan heb, maar blijft steeds blijmoedig opzien naar een gelukkiger leven hiernamaals!

Ik heb veel geleden maar nooit de glimlach verloren. Doet ook zo!

H. Eligius, mijn patroon, ik betrouw op U.



Om uw troostend medevoelen in de
rouw, danken Ued. van harte :

Mr Gérard BOUSARD,

Mw We DE ZUTTER-BOUSARD,

Hr en Mw Albert DE PESSEMIER-BOUSARD,

Hr en Mw Albert BOUSARD-VAN DER STOCK,

Hr en Mw Marcel BOUSARD-DE PREZ,

Hr en Mw Michel BOUSARD-GABRIELen kind,

Mr Albert DE ZUTTER,

Mr Ghislain BOUSARD,

Mr Etienne BOUSARD,

Mr Luc DE PESSEMIER,

Mr Christiaan BOUSARD,

Mr Stefan BOUSARD,

De Familiën BOUSARD, CAUS, BAERT en SIMOENS.

Dr. Jooris-Brewaays, Stationstr. Zottegem