

63  
Geloofd zij Jezus Kristus!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## Theodule-Eugène BOUSSART

echtgenoot van Mevrouw  
MARIE VAN DE MERGEL,

geboren te Everbeek op 4 februari 1881 en schielijk  
overleden te Nederbrakel op 3 februari 1963.

-†-

Broeders : wij willen niet dat gij onwetend zijt, aangaande de afgestorvenen, opdat gij u niet door de droefheid laat meeslepen, zoals degenen die geen hoop hebben. Want zo we geloven dat Jezus gestorven en verreezen is, zo ook zal God degenen die in Jezus sterven, met Hem laten meegaan. Troost elkaar met die gedachten.

[Epistel begrafenismis].

De duurzame overledene was minzaam in zijn omgang en hielp gaarne iedereen. Al was hij oud, nog heeft de dood hem verrast. Gods Wil geschiede.

Duurbare echtgenote, kinderen, familieleden, ik dank U voor de vele jaren warme genegenheid waarmede gij mij hebt omringd en voor de goede zorgen in mijn oude dag. Vergeet mij niet in uw gebeden en tot weerziens in de eeuwigheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De Families BOUSSART,  
VAN DE MERGEL,  
JOURQUIN,  
FAIGNAERT,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken  
van kristelijke deelneming en danken  
U.