

†

Wil in uw gebed gedenken en in uw herinnering bewaren de ziel van

meijuffer

Maria-Magdalena Boussaert

dochter van

Marien en Clemence Jacob

geboren te Goferdinge op 24 september 1892 en in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen vroom overleden op 19 mei 1987, gesterkt door de Sacramenten der Zieken.

Onderwijzeres op rust

Lid van de K. A. V. en K. B. G.

Lid van alle godvruchtige genootschappen

De families BOUSSAERT en JACOB

danken U voor uw aanwezigheid bij de uitvaart, uw gebed of uw betuiging van deelneming in hun rouw.

De goede God in mijn leven.

Hij zag mij met zijn almachtig oog toen ik hier op aarde nog niet was.

Hij schonk mij bij mijn geboorte een godvrezende vader en een diepgelovige moeder. Hij aanvaardde mij als zijn kind door het H. Sacrament van het Doopsel.

Hij liet mij opgroeien in een gelukkig en christelijk gezin.

Hij verleende mij de eerste lessen over godsdienst en wetenschap door godgewijde maagden.

Hij opende mijn hart en mijn geest voor Hem bij de voorbereiding van mijn eerste H. Communie.

Hij maakte mij eindeloos gelukkig toen ik Hem voor de eerste maal mocht ontvangen in de H. Eucharistie.

Hij begunstigde mij mijn opleiding tot mijn beroep te mogen genieten in een instelling waar godsdienst, naastenliefde, wetenschap en plicht de wegwijzers waren.

Hij vergaf mij mijn fouten in mijn beroeps- of familielevens bij elke rouwmoedige biecht. Hij bezorgde mij menigmaal de onschatbare vreugde bij elke H. Communie in de kerk of bij mij thuis.

Hij liet mij genieten van een lang en gelukkig leven, gevuld met genegenheid van familie, bezoekers en helpsters.

Hij heelde mijn geestelijke en lichamelijke pijnen door de balsem van het gebed.

Nu hoop ik Hem, die algoede God, weldra te mogen aanschouwen, loven en danken, en dit in een tijd die geen einde zal hebben.

M. B.