

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Julien, Odilon BOUSSON

echtgenoot van Mevrouw Germaine Decubber,

geboren te Schorisse op 19 mei 1911

en overleden te Oprakel op 27 december 1986,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oud-Strijder 1940-1945.

Een nieuwe dag brak aan, onbewust wat hij ons ging brengen, en plotseling op het middaguur en in een periode waarin iedereen naar het nieuwe jaar toeleeft, heeft de grootste vijand der mensheid «de dood», onze geliefde vader uit ons midden gerukt.

Groot was onze verslagenheid om dit plotse heengaan, omdat zijn hele leven een inzet is geweest voor zijn echtgenote en kinderen.

Zijn eenvoud, nederigheid en oprechtheid was een grote gave en een voorbeeld voor velen. Hij was altijd bereid zijn naaste en familieleden te helpen en was gekend om zijn grote liefde voor kinderen.

Zijn achterkleinkinderen Deborah, Laurenz en Dieter waren in zijn laatste levensjaren als parels, een kostbaar bezit, en gaven hem veel geluk en liefde.

Dit plotse heengaan zal ons veel verdriet bezorgen, maar zullen troost putten uit Christus' woorden: « Al wie in mij gelooft, ook al is hij gestorven, zal eeuwig leven ».

Dit is een laatste groet van diepe genegenheid, we zullen U altijd in gedachten houden.

Jeannine

De families

BOUSSON, DE ZITTER,

DECUBBER, MODDE,

danken U.

Namis : zondag 18 januari 1987 om 10 u.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel