

Aandenken aan :

DE HEER

Urbain BOUSSON

**echtgenoot van Mevrouw
Jeanine VAN DER LINDEN**

geboren te Opbrakel op 29 oktober 1937
en plots overleden in het Burgerlijk
Ziekenhuis te Ronse op 9 mei 1997.

De families:

**BOUSSON - DECUBBER
VAN DER LINDEN - MOREELS**
danken U voor uw medeleven.

't Is zo vreemd, maar op de duur zal het wel
wennen dat het leeg is waar jij zoveel jaren
was.

De geluiden van de stilte leer je kennen en
hoeveel geluid dat is, merk ik nu pas.

Zoveel dingen had ik willen zeggen, zoveel
dingen liet ik ongedaan.

't Is te laat om nu nog uit te leggen waarom
jij niet weg had moeten gaan.

't Is zo vreemd, maar soms kan ik jouw stem
nog horen, met m'n ogen dicht zie ik je soms
nog staan.

Als een dwaas hou ik van jou, als nooit te
voren en ik vraag me af, hoe moet het verder
gaan?