

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van mevrouw

ZOË BOUSSON

echtgenote van mijnheer

Richard LABIAU,

geboren te Everbeek de 13 september 1884 en
overleden te Opbrakel de 21 april 1957,
gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Zalig is zij, die de jaren van haar leven getooid
heeft met werkzaamheid en godsvrucht.

Hoe lieflijk zijn uw Woonsteden, o Heer, mijn
ziel verlangt en haast zich naar uw Huis.

Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord,
in geen mensenhart is het opgekomen, wat God
bereid heeft voor hen, die hem liefhebben.

Wat is toch het bestaan van een mens? De
rij van onze dagen schuift ongemerkt voorbij en
daar staat voor ons de dood en de eeuwigheid.

Moge de goede God aan zijn dienares de
eeuwige rust verlenen in de zaligheid van zijn
heerlijk paradijs.

Dierbare echtgenoot, de dood heeft mij aan
uw genegenheid ontnomen. Heb dank voor de
liefderijke verzorging waarmede gij mij dag en
nacht hebt omringd om mijn lijden te verzachten.
Bemide kinderen, broeders, zusters, alle fami-
lieleden en vrienden, weest mij indachtig in uw
dagelijkse gebeden en tot weerziens bij de Heer.
Eerwaarde Zusters, God zal u belonen voor al
wat gij voor mij hebt gedaan.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)



De families BOUSSON en LABIAU,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.