

Mijn Herder is Jahweh! Het ontbreekt mij  
aan niets...

In het huis van Jahweh mag ik wonen, in  
lengte van dagen. (Ps. 22)

†

WIL IN UWE GEBEDEN GEDENKEN

## Mevrouw ALICE BOUTE

echtgenote van wijlen de Heer Raymond STOCK

Zij werd geboren te Aalter op 12 maart 1891 en  
stierf te Knesselare op 30 april 1970.

Voorzien van het Heilig sacrament der zieken.

Zij was bestuurslid van het C.M.B.V., lid van  
de ouderdomsgepensioneerden, van alle god-  
vruchtige genootschappen van de parochie en  
van het Wit-Gele Kruis.

Moeder is heengegaan. En nu wij rond haar  
doodsbed staan, groeit in ons een gebed van  
dankbaarheid, want nu meer dan ooit begrijpen  
wij wat moeder voor ons betekend heeft. Nu  
weten wij dat haar zorgende liefde niet ophoudt  
maar over de dood heen verder werkt vanuit  
het Vaderhuis.

Zij was een sterke vrouw. Haar werkkraft  
was enorm: de zorg voor haar vele kinderen  
en de hulp bij haar man wist zij spelenderwijs  
te verenigen. Zij putte haar kracht in haar diep  
geloof, en haar dagelijks gebed.

Zij was goed: niemand zou zij wegzenden.  
Haar handen waren om te helpen, om goed te  
doen en anderen blij te maken.

Zij was vroom: zij leerde ons bidden en gaf  
ons tijdens haar leven een voorbeeld van  
ongevinsd geloof en liefde, voor God en de  
medemensen.

God wij danken U voor deze vrouw. En nu  
zij uit dit aardse leven is weggenomen, vragen  
wij om sterkte in ons verdriet.

Mijn kinderen en kleinkinderen: mijn liefde  
voor U allen was echt, zoals een moeder haar  
kinderen beminnen kan. Heb dank voor alles  
wat gij voor mij gedaan hebt. Dank voor uw  
zorg om mij. Dank voor uw vele bezoek tijdens  
mijn ziekte, dank om uw zorg in mijn oude  
dag.

Blijf trouw aan alles wat ik U heb geleerd  
en voorgeleefd, wees eensgezind in liefde met  
elkaar, en bid met mij het gebed dat ik zo  
dikwijls met U gebeden heb:

Onze Vader, die in de hemelen zijt,  
geheiligd zij uw naam,  
uw rijk kome.

Uw wil geschiede op aarde als in de hemel...

De families BOUTE, STOCK, VAN DE WALLE,  
SCHAUTTEET en VERMEIRE,

DANKEN U  
voor uw gebeden en deelname  
in de rouw.

Druk. De Waepenaere - Knesselare