



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Florent BOUVAERT

**echtgenoot van Mevrouw
Rosinne HAILLEZ**

geboren te Everbeek op 16 december 1908
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-
Elisabeth te Zottegem op 31 maart 2001,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De familie.

Namis op zaterdag 28 april 2001 om 19 uur
in de parochiekerk St.-Lambertus te Parike.

Je mag nu gaan rusten
na zoveel jaren,
jij die levenslang met mensen deelde
wat je van binnenuit bewoog.
Je mag nu wonen in dat land van toekomst
waarvan zieners droomden,
'nieuwe hemel op aarde',
waarnaar wij nog gaande zijn.

Je mag nu gaan rusten
en je mag ons ten afscheid zeggen,
dat het goed was samen onderweg te zijn
en dat je hoopte dat wij op wegen van vrede
elkaars naam op handen blijven dragen.
We weten hoe onze vrede je ter harte gaat.

En wees gerust:
we zullen ook morgen niet vergeten zijn
hoe je in dagen hiervòòr
leven en liefde met ons deelde.
Wat je ooit aan ons hebt voorgeleefd,
zal met ons meegaan;
je zult in ons voortleven
vandaag en alle dagen na deze.