

†

Tot vroom aandenken van
de Heer

Henri, Richard BOUVAERT

Geboren te Everbeek op 17 september
1904 en godvruchtig overleden in het
Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen
op 29 november 1980,
voorzien van de HH. Sacramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Heer onze God
de naam van elke mens
staat gegrift in de palm van uw hand.
Wij vertrouwen U deze overledene toe,
die ons zo lief en dierbaar is.
Nu zijn leven onder ons is afgebroken
vragen wij U
dat Gij het zoudt bestendigen en
voltoeien
door de kracht van de verrijzenis
van Jezus, Uw Zoon.

(Liturgie der overledenen)

Heb dank voor al de dagen die ik
mocht gaan met U, Heer. Die weg
was niet altijd even gemakkelijk, maar
steeds waart Gij mij nabij, met Uw
wonderen van goedheid en begrijpen.
Ik dank U voor al de vriendschap en
de liefde die ik mocht ondervinden bij
mijn geliefden.

Beminde familie en vrienden, over de
dood gaat onze vriendschap verder
in een vroom aandenken aan elkaar.

De families BOUVAERT, VANDEVELDE,

danken U voor de blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek