

Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in mij gelooft, zal leven.

†

Gedenk in uw vrome gebeden de ziel

van Mevrouw

**SYLVIE BOUVAERT**

weduwe van Mijnheer

**ALFONS DE SMET**

geboren te Parike, de 20 april 1871 en godvruchtig overleden te Zarlardinge, de 12 december 1957, gesterkt door de H. H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Een goed mens is van ons heengegaan : zachtmoedig, begaafd met een tere fijngevoeligheid voor het schone, werkzaam, eenvoudig vriendelijk in haar omgang, dwardsdoor eerlijk in gans haar leven. Eenieder beminde haar om de zachtheid van haar karakter, de rechtzinnigheid van haar hart en de gedienschtigheid voor haar evenmens.

Wij danken U, Heer, voor de genade zulk een moeder en grootmoeder te hebben gekregen. Ons hart bloedt pijnlijk omdat wij U haar moeten terugschikken, doch we troosten ons in de gedachte dat zij nu reeds U mag aanschouwen. Zij heeft immers naar Paulus' woord « den goeden strijd gestreden, het geloof bewaard en heeft dan ook de kroon der rechtvaardigheid gewonnen ».

Mijn dierbaren, wij zijn samen gelukkig geweest omdat wij alle vreugden en smarten gedeeld hebben. Gij mijn kinderen en kleinkinderen zijt mijn fierheid en glorie, het doel waarom ik heb geleefd.

Moge de liefde u blijven verenigen en dat Maria, die ik u kinderlijk-eenvoudig leerde liefhebben, over u wake. Ik dank u allen en verwacht u in Gods eeuwig Paradijs.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

Druk. Van Nieuwenhove, Geraardsbergen

De familiën **BOUVAERT, BUYDENS,**  
**DE SMET, LEROY,**

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

**DANKEN U.**