

Het uur der belooning in den hemel is geslagen : de taak is volbracht. H. Ephr.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

**Théophile BOUVAERT,**

echtgenoot van Mevrouw

**Mélanie VAN DE VELDE,**

*geboren te Parijs, den 15 Juli 1866 en godvruchtig te Everbeek overleden den 18 Juni 1944.  
versterkt door de HH Sakramenten der stervenden*

Hij wat een openhartig, edelmoedig, menschlievend en rechtvaardig man. Hij schaamde zich niet over zijn geloof en kristene overtuiging : Onze roem is dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid voor God in deze wereld verkeerd hebben. 2 Cor. I, 12.

Van krachten uitgeput stierf hij in een gelukkigen ouderdom. Gezegend oogenblik waarop God ons roept uit de droefheid tot de vreugde des Heeren. Gen. Nav.

Troost u met mij, duurzame echtgenote, kinderen, kleinkinderen, zusters en broeder, omdat ik de aarde, plaats van kwellingen verlaat, ten einde de woning des Vaders binnen te treden. H. Cath.

*Barmhartige Jezus, verleen zijn ziel de eeuwige rust.  
1 j. en 1 q.*

Everbeek, druk A. Depessemier P. C. 5127

Troostend was voor ons uw blijck van diepgemeende deelneming bij het overlijden van onzen teergeliefden echtgenoot, vader, schoon-vader groot-vader, broeder schoon-broeder en bloedverwant

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën BOUVAERT, VAN DE VELDE,  
BUYDENS en LEFÈBVRE.