

Ter wereld staat niets vast dan God. (Vondel)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

CÉLESTE BOUVERIE

weduwe van Mijnheer

JOSEPH ROELAND

geboren te Everbeek, de 13 November 1866, en er
overleden, de 1 October 1953, voorzien van de
HH. Sacramenten.

Van krachten uitgeput stierf zij in een geluk-
kigen ouderdom en op gevorderden leeftijd, geko-
men tot de volheid der dagen. (Gen. XXV) De
hoge ouderdom is een erekroon als men de wegen
der rechtvaardigheid bewandeld heeft. Spr.

Breng de kinderen wel op : zij zullen u eens
vertroosting en genoeg aan uw ziel verschaffen

De overledene had dikwijls haar rozenhoedje.
Wees dan, o Maria, ook voor haar, de ladder en
de weg ten Hemel; verwerf haar vergiffenis bij
God en de eeuwige rust. Een kind van Maria zal
nooit vergaan. H. Bern.

Vaartwel, Geliefde Kinderen! De Heer belone
uw liefde en zorgen en zegene U. Gedenkt uw af-
gestorvene Ouders in uw gebeden en goede wer-
ken.

Laten wij bidden.

Wij smeken U, Heer, dat Gij de ziel van uw diena-
res Céleste in het gezelschap van uw Heiligen en
Uitverkorenen gelieft op te nemen en over haar de
blijvende dauw van uw barmhartigheid uit te stor-
ten. Door Christus onze Heer. Amen. (K. geb.)

Heer, geef haar de eeuwige rust;
En dat het eeuwig Licht haar verschijne !

De familiën BOUVERIE, ROELAND,
COTTON en VANCAUWENBERGE
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
aelneming en danken U.

Uitg. We A. Vancauwenberge, Everbeek.