

Met hoop op de Verrijzenis !



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Lydie BOUVERY

weduwe in het 1e huwelijk van de heer

Albert BERNARD

in het 2e huwelijk van de heer

René FAIGNAERT

geboren te Everbeek op 13 februari 1883 en er
schielijk overleden op 28 maart 1971, voorzien
van de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Dat de engelen U in het paradijs geleiden :
dat de martelaren bij uw aankomst U ontvan-
gen en U brengen binnen de stad Jerusalem.
(off. overled.)

Zij was een oprecht en goed mens. Iedereen
die haar gekend heeft kon het evenaren. Een
goede moeder was zij bovendien en bidden kon
ze ook. Wij zullen aan dat alles blijven denken
in innige dankbaarheid ; onze liefde zal bij haar
blijven door ons dagelijks gebed voor haar zie-
lerust.

Mijn dierbare kinderen, mijn schoonzuster en
familie ik vergeet U niet. Dank om uw liefde en
zorgen waarmede gij mij omringd hebt : God
zal U dat vergelden met zijn zegeningen. Bidt
voor mij opdat God mijn ziel genadig moge
zijn. Vaart wel en tot weerziens bij de Heer,
daar worden we nooit meer gescheiden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families BOUVERY, BERNARD, FAIGNAERT
en BIENVENU,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel.