

O Maria, in het uur van mijn dood, toen m'n lippen
uw Naam niet meer konden uitspreken, sprak mijn
hart tot U.
(Joh. Berchmans)



In de Eucharistie-Viering
hebben wij samen geofferd voor de zielertus
van zaliger Mevrouw

MARIE-ALINE BOUVRY

echtgenote van wijlen Mijnheer

OSCAR VANDESANDE

geboren te Everbeek de 3 januari 1888 en zeer vroom
in de Heer ontslapen te Edingen, de 2 september
1965; getroost en gesterkt door de Sacramenten
van de zieken en de Apostolische Zegen.

De zoetste troost waarmede deze kristen vrouwe
deze wereld verliet is: geleefd te hebben als een
onberispelijke echtgenote, als een tedere en lieve
moeder, haar kinderen een schat van de zuiverste-
kristelijke deugden nalatend.

Haar leven was: goed-zijn, haar sterven was offer-
zijn. De talenten die ze van de Meester ontving heeft
ze verdubbeld, daarom verkreeg ze het eeuwig leven.

Lieve kinderen, zeer vroeg verloor u uw vadertje;
God beproefde, maar zalfde: ik ben getuigen mo-
gen wezen van uw opgang door het leven, ik heb
mogen beleven dat u mijn lessen hebt begrepen; dit
was mijn diepste geluk; want God geeft de moeders
een opdracht die hen veel hartzeer en slapeloze
nachten kan bezorgen. Zorgt er nu voor dat gij nu,
op uw beurt, uw kinderen die reine weg opleidt.

Het grote lijden dat God mij op het einde van
mijn levensdagen overzond, vervaagde bij al het

zoete en troostvolle dat u mij gaf. God kon mij op
aarde geen groter en mooier schat geven dan u, mijn
kinderen en kleinkinderen. Mijn God, wat ben ik er
U toch dankbaar voor. Wil ze allen toch bewaren
zoals U ze mij gaf en ik ze vormen mocht, én geef ze
ons dan weer in de zalige eeuwigheid.

Lief Moederke, uw lieve ogen zien we niet meer,
uw tedere stem horen we niet meer, maar in ons
hart blijft afgedrukt uw lief gelaat en onze ziel hoort
uw zacht gefluister. - Heb dank voor het vele en het
schone dat u ons gaf; gij blijft bij ons en wij bij u.
Eens komt de dag dat niets ons nog scheiden kan.
Daarvoor zullen wij leven én verlangen ook zo te
sterven, zoals u het ons hebt voorgedaan: in liefde-
vol vertrouwen: "Ik ben uw heil, zegt de Heer,
uw vrede en uw leven." (Nav. I, 2)

Erwaarde Zusters, in wiens armen zo menige ziel
ten Hemel vaart, ik dank u voor uw engelachtig ge-
duld en onvermoeibare zorgen. De Heer geve u in
ruil het honderdvoudige.

H. Maagd Maria, Moeder van Jezus, maak ons heilig.
(300 d. afl.)

De families BOUVRY, DUBOIS,
VANDESANDE, MATTHYS

danken u van harte om uw deelneming in het ver-
lies van haar die hun zo dierbaar was. Uw gebed
was hen een troost en een kostbare hulp voor hun
teerbemide overledene.