



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Martha BOUVRY

weduwe van de Heer Cyrille SPITAELS,
geboren te Everbeek op 14 februari 1901 en
godvruchtig overleden te Lessines op
15 september 1984,
voorzien van de HH. Sakramenten.

De ouderdom komt met kwalen en gebreken; dat kruis heeft Martha met gelatenheid gedragen. Een schoon leven van goed doen in stille eenvoud is nu ten einde. Zij vond haar geluk in vroomheid en stille plichtsbetrachting.

Met droefheid in het hart om haar heengaan, danken we de Heer voor haar schone leven en vragen we met vertrouwen dat Hij haar nu opneeme in het hemels Vaderhuis.

Beminde kinderen, ik dank U voor al uw toewijding, de vele zorgen en uw genegenheid, moge de Heer er U om lonen.

Mijn familie, vrienden, kennissen en geburen, bidt nu de Heer dat Hij mij barmhartig weze.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families

BOUVRY, SPITAELS,
BONNIER, DESCHUYTENEER,
danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel