

Zalig de barmhartigen want ze zullen  
barmhartigheid verwerven.

† BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## ODILE BOUWENS

weduwe van Mijnheer  
HERMAN KREMERS

geboren te Rooborst de 23 Maart 1870,  
godvruchtig overleden te Massemen de 10 Juli '50.  
Voorzien van de laatste H. Sacramenten.

~~~~~  
Zij was zo vriendelijk en minzaam voor  
allen die haar naderden, dat ze alle  
harten veroverde.

Wat zoete vertroosting voor een goede  
moeder, in het uur der dood te mogen  
denken, dat ze behoorlijk al hare plich-  
ten heeft vervuld en sterven mag, ge-  
sterkt door de troostmiddelen van de  
godsdiens, omringd van hare kinderen  
die haar allen evenzeer bewenen omdat  
ze weten dat ze er allen gelijkelyk van  
bemind werden.

O dierbare Moeder, bij uw sterfbed her-  
denken we met dankbaarheid uw liefde  
uw goedheid, uw stichtende levenswan-

del, en we danken de goede God onze  
lieve moeder zolang aan de liefde harer  
kinderen bewaard te hebben.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinde-  
ren, van uit de Hemel zal ik voorts over  
U waken. Dat mijn zegen over U blijve.  
Vergeet nooit uw vader en uw moeder  
niet.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeu-  
wige rust. 300 d afl.

De familiën BOUWENS en KREMERS,  
danken U van harte voor de vele  
blijken van diep medevoelen wel-  
ke zij mochten ontvangen.

Druk. G. De Meyer, koster, Massemen.