

De Heer verschijnt te middernacht...  
Zalig hij die toch reeds wacht  
en Hem begroeten wil.



Tot gemeenschap met de verrezen Christus  
werd uitgenodigd

DE HEER

## Petrus BOVAERT

weduwnaar van

**Madeleine DE BOECK**

Geboren te Zandbergen op 13 september 1906  
en er godvruchtig overleden op 30 september  
1979, gesterkt door de H. Sakramenten  
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van verschillende godvruchtige genoot-  
schappen.

Sinds het heengaan van zijn geliefde echt-  
genote liep Petrus als verloren in een groot  
leeg huis : hij miste de warmte van haar stem  
haar zorgzaam bezig-zijn met ieder en alles,  
haar innig uitspreken van alles, haar be-  
wonderend meeleven met wel en wee in stal  
en huis, haar bemoediging en haar bemoe-  
dering.

Hij heeft gepoogd in hard werken, in de  
vrije natuur, zijn levenskracht te hervinden.  
Hij kon rekenen op een reeks trouwe vrien-  
den, die gepoogd hebben zijn eenzaamheid  
draaglijker te maken door hun regelmatige  
bezoeken. Hij kon zich verheugen in de na-  
bijheid en bezorgdheid van kinderen en  
kleinkinderen.

Hij had zich niets te verwijten : waar hij  
gewerkt had in dienstverband op boerenhof  
of gemeentelijke dienst, had hij door zijn  
nauwgezetheid, de behartiging van zijn werk,  
zijn trouwe afhankelijkheid en dienstvaar-  
digheid, waardering en echte vriendschap ge-  
oogst. Hij was een man van plicht en trouw,  
die overal gewetensvol heeft gearbeid als  
was het voor zichzelf. Maar bovenal hield  
hij van stille eenvoud, dankbare erkentelijk-  
heid, trouwe vriendschap en warme huise-  
lijkheid. Als man had hij de uitzonderlijke  
gave zijn vrienden niet te vergeten, die door  
ziekte of ouderdom zich moeilijk konden  
verplaatsen, en hij maakte er tijd en werk  
van hen te bezoeken.

Ziekte en verdriet hebben deze taaie wer-  
ker geveld. Maar als een trouwe dienaar van  
de Heer was hij ook waakzaam op diens  
komst, om op het eerste teken mee te gaan:  
lamp en olie stonden klaar om de grote  
tocht mee te maken Christus tegemoet en  
allen die in vrede met Hem gestorven zijn :  
't was of hij geduldig lag te wachten op een  
signaal van Hem, die hij in kerk en leven  
steeds trouw had gediend als zijn Heer en  
zijn Meester.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik  
kan u niet genoeg danken voor je meeleven  
en je liefdevolle zorgen. Ik ga waar moeder  
mij opwacht, totdat wij elkaar weer samen  
ontmoeten in de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Voor uw bliken van deelneming danken u de  
families BOVAERT, DE MAESENEER,

DE BOECK, DE MULDER, COSYNS.

Begravenissen R. Galle - N:nove  
Druk. F. De Saedeleer - Zandbergen