

Met de glimlach op je lippen
de goedheid in je hart
de eenvoud in je handen
ben je uit het leven gestapt
maar niet uit ons hart.



**DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER
LUCIEN BOVIJN**

Geboren te Zottegem op 9 mei 1946 en
onverwachts overleden in het A.Z. St. Elisabeth
te Zottegem op 7 juli 1991, gesterkt door het
H. Sacrament der zieken.

Het besef iemand te moeten verliezen doet pijn wanneer je vergeet dat je niemand kan verliezen in je hart, in je gedachten.

Lucien, zoals we hem allen hebben gekend, was de eenvoud zelf, één en al uitstraling van levensvreugde. Begrijpend kon hij zinvol praten over de dagelijkse dingen van het leven. Zijn respect voor anderen en hun omgeving was voor hem een zon waarnaar je

U op elk moment kon richten.

De smart die wij door zijn vroegtijdig heengaan voelen is een betuiging van onze dankbaarheid en liefde voor zijn persoon.

Wij danken je Lucien, omdat je oprecht was in je omgang, zuivere liefde en vriendschap gaf aan familie, vrienden en kennissen.

Voor de gevoelens van oprecht medeleven danken
U de families BOVIJN - VAN ACHTER.

Rouwcenter bvba Funeralia - Zwalm