

Zalig de doden, die in de Heer sterven.
Hun werken volgen hen. (Ap. XIV.)

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
MEVROUW

Valentina, Romania BOVYN

echtgenote van de heer

Emiel VAN DE VELDE

geboren te Dikkele, de 2e augustus 1899 en
godvruchtig overleden te Zottegem, de 16e juni
1968.

Gesterkt met de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

« Ons leven duurt maar zeventig jaar, of als
we krachtig zijn, tachtig jaar. Het meeste daar-
van is nog onheil en jammer, want de verzwak-
king komt snel, en dan komt het einde. God,
leer ons zo onze dagen tellen, dat wij er ver-
standiger van harte door worden ». (Psalm 90).

Met de goedheid en liefde, die God aan ieder
moederhart schenkt, heeft de dierbare overle-
dene gewerkt en gezorgd voor haar gezin. Wij
danken U, Heer, om haar voorbeeld van onwan-
kelbaar geloof, in uw Voorzienigheid, van hoop
en betrouwen op het eeuwig leven, van liefde
tot U en haar medemens, van heldhaftige on-
derwerping aan uw heilige wil, van onverminder-
de genegenheid voor haar trouwe echtgenoot, in
dagen van ouderdom en ziekte.

Dierbare echtgenoot, zo gaarne was ik nog bij
u gebleven, maar ik ben u onverwacht voorge-
gaan naar de hemel. Treur niet om deze korte
scheiding. Wij zien elkaar voor eeuwig terug.
Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik blijf meer
dan ooit over u waken, ik blijf uw vreugde in de
Heer. Blijft eensgezind in onderlinge liefde. Hebt
dank voor uw goede zorgen.

Zoet hart van Maria, wees mijn zaligheid !

De Heer Emiel VAN DE VELDE;

De Heer en Mevrouw Frans VAN DE VELDE-VAN DE CASTEELE,
kinderen en kleinkinderen;

De Heer en Mevrouw Georges VAN DE VELDE-VERTHEZ en kinderen;

De Heer en Mevrouw Daniël VAN DE VELDE-MATTHEEUWS en kind;

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De families BOVYN-VERMASSEN en VAN DE VELDE-DE GROOTE,

haar echtgenoot.

Danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Drukk. A. Darragas Munkzwalm.