

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.



BID VOOR DE ZIELERUST  
VAN MIJNHEER

## REMI BOXSTAEI

zoon van wijlen

**Fernand en Aldegonde Van Wijmeersch,**

geboren te Overboelare den 6 Mei 1881 en over-  
leden te Geraardsbergen den 9 Maart 1951, voorzien  
van de HH. Sacramenten der Stervenden.

**Lid van de Confrerie van de H. Barbara.**

Hij was een rechtvaardig christen man, eenvoudig  
en oprecht. Ik ben, zegt de Zaligmaker, de Verrijze-  
nis en het Leven ; die in Mij gelooft, al is hij gestor-  
ven, zal leven, en die leeft en in Mij gelooft, zal in  
eeuwigheid niet sterven.

Dat is de hoop en de troost die ons christen geloof  
schenkt : na een leven met schone en droeve dagen,  
wacht ons een opperste geluk, wacht ons een hemel  
die eindeloos duren zal, als wij ons leven hebben ge-  
richt naar Christus' leer en Christus' wet.

God is goed en barmhartig. Hij doorschouwt on-  
ze inzichten en zal ons helpen ons leed te dragen.  
Daarom kunnen wij hopen op zijn bijstand en el-  
keen zal loon naar werken ontvangen.

Duurbare familieleden, het kruis van mijne ziekte  
was ook uw last ; dankbaar bid ik de Heer u te  
zegenen voor uw zorg en toewijding.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

Drukk. De Croo, Grote Baan, 178, Overboelare.



DE FAMILIËN BOXSTAEI en VAN WIJMEERSCH,

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-  
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN  
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.