

Zalig degenen die zuiver van harte zijn, want zij zullen God zien.



ZALIGE GEDACHTENIS

aan Mevrouw

CLEMENCE BRACKE

weduwe van Mijnheer

Richard SCHEPENS

geboren te Oosterzele, de 24 Januari 1880 en godvruchtig overleden te Gijzenzele de 26 April 1956, versterkt door de laatste H. H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.



De duurzame overledene wiens verlies wij bevenen was ootmoedig en zachtmoedig van inborst, bescheiden in hare woorden, ingetogen en zedig in haren omgang, gans vreemd aan de ijdelheden der wereld en de deugd toegenege. Zij was een voorbeeldige echtgenote en een allerbeste moeder. Zij leefde alleen maar voor haren man en hare kinderen.

Niets is te vergelijken met een ootmoedige onderwerping van de ellende der ziekte en beproevingen. Die lijdzaamheid is bij uitmuntendheid de koningin der goede gesteltenis en verwekt een allervoortreffelijkste kroon in de hemel.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, u dank ik voor uwe oprechte genegenheid. Slaat in uwe droefheid uwe ogen ten hemel, daar ben ik u voorafgegaan, weest mij allen indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)

R. I. P.

De Familie BRACKE.
De Familie SCHEPENS.
De Familie DE KEYSER.

Danken U voor de gebeden en bliken van deelneming hun betoond in hun rouw.

.....
Uitg. Joz. De Troyer, Gijzenzele.