



Wij geloven in het eeuwig leven van

DE HEER

Remi BRACKE

echtgenoot van Mevrouw

Marie VAN STEERTHEM,

geboren te St.-Maria-Lierde op 30 augustus
1893 en godvruchtig in de Heer ontslapen in
de St.-Franciscuskliniek te Brakel

op 15 december 1976,

hij ontving het sakrament der ziekenzalfing
en de Pauselijke Zegen.

« De maat van ons leven is zeventig jaar,
of als wij heel sterk zijn tachtig. Het mees-
te daarvan is nog kwelling en zorg, en snel
komt het uur van vertrekken. (uit ps. 90)
Vroeg of laat komt iedere mens aan de grens
van dit leven. Daar reikt God zijn getrouwen
de hand, spreekt voor hen zijn reddend woord,
wijst hen de weg en leidt hen veilig voort.
Deze mens, die tijdens zijn leven op het
« goede spoor » bleef, is aangekomen bij Hem,
die het signaal op « open » stelde voor de
intrede in Zijn Vaderhuis. Remi is steeds
een diep godsdienstig mens geweest, vol
eerbied voor kerk en priester, een man die
gelovig bidden kon, uitermate goed was voor
vrouw en kinderen, en gevoelig-dankbaar voor
de kleinste dienst die hem bewezen werd.
Zo'n leven moet uitmonden bij de « Bron van
liefde en goedheid ».

Dierbare echtgenote, wij zijn lang samen
mogen blijven. Samen hebben wij ons gezin
opgebouwd, samen hebben wij de blijde en
droeve dagen gedeeld. Dank u om uw begrip,
uw meeleven, en vooral om uw zorg en me-
nigvuldige bezoeken tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis. Ons geloof bringe u de troost
dat wij elkaar eens terugzien.

Beminde kinderen, mijn genegenheid en
goedheid voor u en de uwen hebt gij niet
onbeloond gelaten. In mijn oude dag en
vooral tijdens mijn ziekte heb ik vele blijken
van uw dankbaarheid mogen ondervinden. Hoe
dikwijls zijn uw gedachten bij uw zieke va-
der geweest en stondt gij met betraande
ogen aan zijn lijdensbed! Dank u om dit
meeleven met uw vader. Houd mijn beeld
levendig bij u, geeft het door aan mijn klein-
kind en achterkleinkinderen, die mij allen
toch zo dierbaar waren. Bidt samen met moe-
der en de ganse familie : « God, aanvaard
deze mens na volbrachte levenstaak. Beloon
zijn zorgen en laat hem voor eeuwig thuis
komen bij U. Wij vragen U dit door Kristus
onze Heer. Amen ».

De families BRACKE, VAN STEERTHEM,
BOULEZ, VAN DER SPIEGELEN,
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel