

"Ik zal niet sterven, maar leven
en de werken van de Heer verkondigen".
(liturgie 4e zondag na openbaring)



OPDAT ZIJ VOORTAAN IN GODS GLORIE
MOGE LEVEN IN AFWACHTING DAT WIJ
HAAR ZULLEN VOLGEN,

BID VOOR MEVROUW

Hermenie BRACKELEIR

echtgenote van Mijnheer

GERMAIN DE WEZE

tot het leven geroepen op 5 maart 1908 te St.-
Maria-Oudenhove en vandaar weggenomen op 24
januari 1966, bestemd tot het eeuwig geluk.

In haar tocht naar de Heer ontving zij in extre-
mis het sakrament der stervenden en werd zij
begeleid door het vurig gebed van haar familie-
leden.

Een goede moeder, een deugzame vrouw heeft
de Heer nu onderscheiden met de eeuwige belo-
ning. Het is toch zo vlug gegaan... in enkele
uren tijd moest zij haar aardse zorgen afleggen
om alleen nog de hemelse tocht voor te bereiden.
Die was, waar zij nog haar werk van wilde ma-
ken, had plots niet het minste belang meer, maar
enkele korte, hevige pijnen wilden haar als 't
ware louteren, zuiveren voor de grote Tocht die
ging aanbreken. Geen dokterszorgen konden nog
baten, eenmaal de Heer haar tegemoet trad. En
plots moet men met zijn dagelijkse gewoonten
afbreken, alles achterlaten, ook de meestgelief-
den, de goede bureu, de vertrouwde huiskamer.

"Mijn beste vrouw, zijt gij klaar voor de tocht?
Kom en volg Mij. Ik alleen ben uw gids!" En
pas is het aardse licht in de ogen van de ster-
vende gedoofd of een nieuw Licht maakt zich
van de mens meester, Gods glorie vervult de
"nieuwe mens", de mens, onttrokken aan stof
en as, de mens, heel naar Gods beeld herschapen.

Dierbaren, laat ons niet meer het beeld voor
ogen houden van een overleden vrouw, maar laat
ons met geloof en Godsvertrouwen uitkijken naar
haar, die gij eens zult terugzien, indien gij er
niet door uw schuld van wordt weerhouden en
vergeet niet te bidden :

Laat U verzoenen, Heer door onze smeekbeden
voor uw dienaress Herminie
voor wie wij het dagelijks offer en het Mis-
offer opdragen,

en gewaardig U
haar in het gezelschap van uw Heiligen op te
nemen.

Amen.



De families BRACKELEIR, VAN DAMME, DE
WEZE en VAN DE MAELE

zeer gevoelig voor Uw blijken van
kristelijke deelneming danken U van
harte

Uitg. B. Vanderzwalmen koster, St.-Maria-Oud.