

Ten paradijze geleiden hem de engelen.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER

**Aimé, Albert, Gilbert BRACKENIER**

BEENHOUWER

Echtgenoot van Mevrouw

Flora VANDEN PLAS

geboren te Oosterzele, de 30 mei 1916 en er godvruchtig overleden, de 2 november 1971.

Gesterkt door de H. H. Sakramenten der zwaar-zieken.  
Oudstrijder van de oorlog 1940-1945.

Op Allerzielendag vond de Heer dit jong leven gereed om op te nemen in Zijn nabijheid, bij al de heiligen die wij daags voor de dood van Aimé gevierd hebben.

Eenvoudig zonder veel omhaal, zoals hij steeds geleefd heeft, is hij heengegaan. Manmoedig en als voorbeeldig kristen wist hij heel goed wat zijn gevreesde ziekte bij hem aanrichtte. Daarom was het echt meebeleven van het ziekensakrament voor hem een bekroning van zijn rijk gevuld leven, waar dienstbaarheid en goedheid geen ijdele begrippen waren.

Gods wegen zijn wonderbaar en het verlies is voor ons mensen ongetwijfeld zwaar, maar troost ons niet de gedachte dat de zielen van de rechtvaardigen in vrede zijn.

Mijn goede Familieleden, heb dank voor uw goede zorgen en bekommernis, wil steeds mijn echtgenote verder steunen.

Dierbare Echtgenote, nog jaren konden wij samen in de innigheid van onze gezinskring doorgebracht hebben. De Gever van het leven beschikte er anders over. Zijn wil geschiedde! Vind moed in mijn voorbeeld en troost in het gebed. Ik zal samen met Maria, in wie ik steeds vertrouwen had, voor U ten beste spreken bij God.

.....  
Uitg. J. Rydant, koster, Oosterzele.

Mevrouw Aimé BRACKENIER, geboren Flora VANDEN PLAS,  
De families BRACKENIER, VANDEN PLAS, DE MEYER en DE CORTE.

gevoelig voor uw blijken van deelneming in hun rouw, danken U oprecht.