

Geloofd zij Jezus Christus.



Bid voor de zielerust van

MEVROUW

Paula BRACKEVA

echtgenote van de Heer
RICHARD VAN LIERDE

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 21 februari 1922 en godvruchtig overleden in de St. Elisabethkliniek te Zottegem, op 20 augustus 1981, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de pauselijke zegen in het stervensuur.

« Heer onze God,
wij vertrouwen U Paula toe.
Nu haar leven onder ons is beëindigd,
vragen wij U :
breng Gij het tot voltooiing
dank zij Jezus, uw Zoon, onze Heer,
die Gij uit de dood hebt opgewekt
en die nu met U leeft en heerst
in eeuwigheid ».

Het leven van de mens is een komen en
een gaan. We komen uit Gods hand, door-

heen onze ouders, en ons geloof zegt ons :
dat ons gaan : een VOLLE LEVEN is naar
God toe.

Gelukkig zij die vertrouwen stellen in die
heilsboodschap en geloven in Jezus'Woord
en het beleven : « Wie in Mij gelooft, al sterft
hij ook, zal LEVEN. »

Dierbare echtgenoot, kinderen en familie
pas enkele dagen is moeder door de Heer
geroepen. Ons moeder die we met zoveel
liefde hebben omringd en vertroeteld en die
we graag bij ons hadden gehouden ; maar
ondertussen trof mij een ongeneeselijke
kwaal zodat onze familie voor een onover-
zichtelijke zaak kwam te staan. Maar moeder
en ook ikzelf hebben geduldig onze lijdens-
weg gegaan. Mogen wij nu door de Heer
beloond worden in zijn eeuwige Heerlijkheid.

Aan al mijn dierbaren en kennissen vraag
ik dan ook voor ons te bidden in uw familie-
gebed en in uw wekelijkse zondagmis.

O. L. Vrouw ten hemel opgenomen, patro-
nes van onze parochie, wees een voorspreek-
ster bij uw goddelijke Zoon, Jezus Christus.

**De families BRACKEVA, VAN LIERDE,
DE CAMPENEERE en VAN LIERDE,**

danken U voor uw medeleven bij het
overlijden van hun dierbare.

Drukk. J. De Clercq-De Meyer - St.-M.-Oud.
Begrafenisondern. E. Van Asbroeck, S.-M.-O.