



DANKBAAR AANDENKEN

aan de Heer

CESAR BRACKMAN

weduwnaar van Mevrouw

CAMILLA VAN DAMME

geboren te Hillegem op 1 november 1904 en god-
vruchtig overleden te Zottegem op 13 oktober 1985,
voorzien van de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

Lid van de confrerie van de H. Barbara
en de bond voor gepensioneerden.

—
Willy Martien-Brackman Leliane
Gaston Brackman-Mertens Christiane
Albert Van Ruyskensvelde-Brackman Lisette
Roger Brackman-De Hanscutter Rita
Ann en Christelle Martien en hun verloofde
Koenraad en Sabine Brackman en hun verloofde
Piet en Lieve Brackman
Pe'er en Jan Van Ruyskensvelde
Hilde Brackman en haar verloofde

De families Brackman, Monsaert, Van Damme,
De Geyter

danken U van harte voor uw deelneming
en gebed.

In deze rustige herfstdagen is vader van ons
heengegaan...

Wij weten het : als de tent die ons aardse woning
is wordt neergehaald, heeft God voor ons een
gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk,
niet door mensenhand vervaardigd huis. (Paulus)

Al maakt de dood ons leven soms duister, ons
geloof leert dat het leven niet zinloos kan zijn,
want van bij de aanvang tot de voltooiing is het
één opgang naar God toe.

Daarom danken wij U Heer,
voor deze mens die ons zo dierbaar was en die
nu weggevallen is uit deze wereld.

Wij danken U om deze schone levensavond : om
alles wat hij voor ons deed en wat wij voor hem
mochten doen.

Wij bidden U, barmhartige God, neem hem op in
Uw heerlijkheid en geef ons, zijn kinderen, klein-
kinderen en allen die hem dierbaar waren, de
kracht in geloof en trouw Uw weg te volgen tot
de schone voleinding.

Mijn Jezus barmhartigheid !