

Het tegenwoordig leven is ons gegeven om den  
Hemel te winnen door onze arbeid en ons lijden.  
H. Franc.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## *Petrus Cyriel Bracquené*

weduwnaar in eerste huwelijk van Mevrouw  
NATHALIA-OCTAVIA VAN DER EECKEN

en in tweede huwelijk van Mevrouw  
MARIA-FLORENTINA BAERT

geboren te Oordegem, de 6 Maart 1872 en er  
godvruchtig overleden, de 8 Juni 1953.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Ere-Onderpostontvanger te Oordegem, vereerd  
met de gouden palmen der Kroonorde.

Lid van het broederschap van het H. Hart.

Bij zijn medemenschen verwierf hij een dankbare  
genegenheid.  
Statig van voorkomen was hij, goed en opgeruimd  
van karakter.

Zijn kunstminnende ziel deed hem hoogschatten ;  
hij was juist in zijn oordeel en voorzichtig in zijn  
handelen.

Na een werkzaam leven werd hem wel een licha-  
melijke rust verleend, doch in latere dagen kwamen  
hem lichamelijke kwellingen overvallen die hij toch  
met kristene verdueligheid gedragen heeft. Hij ver-  
wachtte de dag des Heren als het einde van zijn  
lijden en de beloning van zijn kristen geloof.

Tuchtvol bracht hij zijne teergeliefde kinderen  
groot. Deze mochten hem met voorbeeldige zorg en  
liefde troosten en zullen samen met zijn talrijke har-  
telijke vrienden, zijne ziel begeleiden tot voor de  
troon van Gods Barmhartigheid.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

R. I. P.



Mijnheer en Mw Willem BRACQUENÉ-  
BOVENDAERDE en kinderen ;

Mijnheer en Mw Jozef BRACQUENÉ-  
STEVENS en kinderen ;

De familiën BRACQUENÉ ;  
HENDRICKX ;  
VAN DER EECKEN ;  
BAERT,

betuigen U hun hartelijken dank  
voor de blijken van deelneming  
in hun rouw.

Druk. Clerick, Wetteren