



VROOM AANDENKEN
AAN DE HEER

Willem BRACQUENÉ

echtgenoot van Mevrouw
Magdalena BOVENDAERDE

Geboren te Oordegem op 16 januari 1899
en zacht ontslapen te Brakel op 14 april
1977, gesterkt door de H. Sakramenten.

In eenvoud van leven, in liefde tot de
zijnen ging hij de weg die voert naar
meer dan menselijk geluk :

„Daar waar geen plaats is voor haat noch
hoogmoed”.

In dienst van zijn volk en met een enorme
inzet voor zijn gezin heeft Willem een
eenvoudig, hard maar toch innig mooi
leven tot een groots offer uitgebouwd.

De Almachtige schonk hem gelukkig een
rustige apotheose naast de vele harde
beproevingen die zijn leven des te rijker
hadden gemaakt.

Samen met zijn zo teergeliefde echtge-
note en temidden van zijn mooie familie,
zijn trots, vervloeden de laatste levens-
sprankels in een serene overgang naar
het hiernamaals.

De frisse bloemen van een nieuwe lente
heeft hij niet meer mogen aanschouwen,
maar tot zijn laatste dagen bleef hij ge-
boeid door het mysterie van de natuur
en de oneindige kosmos.

Mevrouw Willem Bracquené
en familie

danken U oprecht voor de
blijken van deelneming.

