

Ik ben de verrijzenis en het Leven.
Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is
hij gestorven.

†

Dit weze U tot vroom aandenken aan

Mevrouw

Emma BRADT

weduwe van de Heer

Jules DE POORTER

geboren te Huise op 27 januari 1891, en
godvruchtig overleden te Oudenaarde op
23 mei 1978, gesterkt door het H. Sakra-
ment der zieken.

Eenvoudig, werkzaam heeft deze vrouw
geleefd, als een liefdevolle moeder, blij-
moedig zorgend voor haar kinderen. Deze
waren haar grote levenszorg en ook haar
grote levensvreugde.

Allen die haar kenden hielden van haar
om haar levenslust en dienstbaarheid. Het
lijden in haar leven heeft zij kristelijk
aanvaard en dapper gedragen omdat zij
wist op wie ze haar hoop stelde. In stilte
droeg zij het, want het mocht geen rem

zijn voor de levensblijheid van haar kin-
deren.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik
weet dat mijn heengaan u pijn doet. Troost
u : met vader ben ik gelukkig bij de Heer.
Samen blijven we voor u allen zorgen en
bidden, opdat de vrede van de Heer ook
altijd uw deel mag zijn.

Blijf veel van elkaar houden - dit vooral
had ik u graag nog gezegd vóór mijn heen-
gaan. Dank u voor uw vriendelijke gene-
genheid.

Dierbare familieleden, vrienden en ken-
nissen tot weerziens in de hemel. Denk
aan mij in uw gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Haar kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen,

Haar zuster,

De families BRADT - DE POORTER,

danken voor uw kristelijke deelneming.

Namis op 7 juni 1978 te 19 uur.

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde