

ZO HEEFT GOD HET GEWILD!



Zalig aandenken van

MIJNHEER

Georges BRAECKMAN

echtgenoot van Mevrouw

Irène Vervust

geboren te Nederzwalm op 31 december 1884
en godvruchtig overleden te Oosterzele op 9
augustus 1957, gesterkt door de laatste HH. Sa-
cramenten en de Pauselijke Zegen.

Een goed mens en een goed kristen.

Een natuurlijke zin voor eerlijkheid en oprecht-
heid, gepaard met een ongedwongen eenvoud in
zijn omgang waren wel de meest sprekende eigen-
schappen van zijn rechtschapen karakter.

In diezelfde natuurlijke eenvoud beleefde hij zijn
godsdienstige overtuiging. Zo hebben hem het best
gekend zijn vrouw en kinderen, voor wie hij gans
zijn leven veil had en met wie hij leed deelde en
vreugde genoot. Zo hebben hem ook vele anderen
gekend die in vriendschap of in zaken zijn persoon-
lijkheid leerden waarderen en hoogschatten,

Nu is hij heengegaan naar God, met de zoete
troost kinderen achter te laten vroom en levens-
ernstig, voor wie zijn voorbeeld een bestendige
aansporing zal zijn om hun vader na te volgen als

"een goed mens en kristen", terwijl hun dank-
baarheid jegens hem enkel bevrediging zal vinden
door hun voortdurend ijveren voor de rust van zijn
ziel.

Lieve vrouw en kinderen, weest nu sterk en moge
mijn aandenken u troost en berusting schenken.
Eens zien wij elkaar terug in de hemel.

Liefde is sterker dan de dood!

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Mevrouw Georges Braeckman,
geboren Irène Vervust,

De Heer Frank, Marcel Braeckman,

Mejuffer Suzanne Braeckman,

De Heer en Mevrouw Fernand Maech-Braeckman
en zoontje Rik,

De Heer Fernand Braeckman,

zijn echtgenote, kinderen en kleinkind

De families

Braeckman, Vervust, Jacobs en De Coen

*gevoelig voor uw blijk van deelneming in hun rouw,
betuigen U hun innige dank.*

Hofman - Oosterzele