

"Wees bereid, want de dood komt als een dief  
in de nacht ; gelukkig de dienaar die door de  
Heer wakend wordt gevonden."



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

**Georges, Oscar BRAECKMAN**

echtgenoot van Mevrouw  
**Irma VAN BEVER**

geboren te Bavegem op 2 september 1911 en  
thuis onverwacht overleden op 17 februari 1993,  
gezalfd met de H. Olie in "extremis".

---

**De families BRAECKMAN, VAN BEVER,  
DE PELECIJN en VERSTUYFT,**

danken U van harte voor de bliken van  
innige deelneming.

In onze menselijke beperktheid voelen we ons  
zo klein en machteloos tegenover het mysterie  
van het lijden en sterven. Het doet zo'n pijn,  
onze tranen zijn zwaar beladen van leed en ver-  
driet om het heengaan van onze dierbare over-  
ledene. Bij zijn scheiden van ons zijn we ge-  
schrokken en verrast, we begrijpen het niet goed,  
het is zo lastig om dragen. Met onze vele vragen  
blijven we steken in het duister, maar de Heer,  
die het Licht is dat in de duisternis kwam, heeft  
ons de hoopvolle boodschap gebracht dat God  
altijd een liefhebbende Vader is, die elk van  
ons begeleid en zal uitnodigen naar zijn hemels  
huis.

Er blijft ons het beeld over van een goed en  
minzaam man, van een trouwe echtgenoot en  
vader, vol toewijding en liefdevolle zorg voor  
vrouw, kinderen en kleinkinderen.

De kracht om altijd tevreden te zijn, zijn le-  
vensmoed en optimisme, vond hij in zijn geloof.

Heer, schenk troost en sterkte aan zijn dier-  
baren die hem zozeer zullen missen. Over de  
grenzen van de dood heen blijven we met hem  
verbonden, want liefde is onsterfelijk.

---

Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449