

God, wat verlang ik naar U;  
mijn God, naar U dorst mijn ziel  
naar U smacht mijn lichaam  
als een dor en droog land naar het water.  
(Ps 63-2)



Bid voor de ziel van zaliger

MEVROUW

**Maria Philomena BRAEKMANS**

Echtgenote van Mijnheer

Louis VERHAERT

Lid van de Bond van het H. Hart, het Maria-Legioen  
en van verschillende godsdienstige Genootschappen.

geboren te Vorseelaar op 21 september 1885,  
en vol berusting in de Heer ontslapen te Grobbendonk,  
gesterkt door al de genade- en troostmiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk.

---

De zielegrootheid van deze brave moeder bestond niet in het naar buiten treden van ophefmakende daden en uiterlijk vertoon voor het oog van de wereld, maar in de stille vroomheid van haar levenstaak die God haar als echtgenote en moeder had gegeven. Zij was een voorbeeld in diepe ernst en vrome plichtsbetrachting.

De avond van haar leven ging op in ziekte en pijnlijke miseries, maar nooit hoorde men haar klagen. Zij hield zich sterk genoeg om alleen de zware pijnen te dragen en ze voelde geen behoefte andere huisgenoten er mee te bezwaren. Gewapend met haar rozenkrans is ze haar laatste strijd ingegaan om zegevierend haar reine ziel aan haar Schepper terug te schenken. Haar laatste woord was een

woord van overgave: " Ik ben gelukkig te mogen sterven... Wie zou niet verlangen op te gaan naar het vaderhuis, wanneer de levenstaak volbracht is volgens de wil van de Vader.

Groot is de leemte die uw afsterven laat in de familiekring; groter echter is de leemte in onze harten. Blijf bij ons, moeder, als de goede geest van ware genegenheid.

Het stille voorbeeld van uw stichtend leven zal ons steeds richten naar het geluk dat thans het uwe is.

Mijn goede echtgenoot die mij verzorgd hebt met een eindeloos geduld om mijn lijden te verzachten ik blijf u eeuwig dankbaar. Eén op aarde hopen we terug één te worden voor Gods troon.

Mijn goede kinderen, kleinkinderen en familieleden en gij allen die mij hebt bijgestaan door uw liefdevolle zorgen, ik dank u voor uw genegen toewijding, blijven wij verenigd in gebed. Eens komt het blijde weerzien.

Mijn lieve dochter en schoorzuster, kloosterlingen, ik reken op uw H. Communies en offers.

Mijn Eerwaarde Neef, gun mij een memento in uw dagelijks misoffer.

---

De Familie

**VERHAERT - BRAEKMANS**

dankt U

voor uw kristelijk medevoelen.

---

Drukk. Matheussen, Grobbendonk - Vorseelaar.