

...het licht ging doven
doch tijd
werd eeuwigheid
in ons geloven...

†

Dankbaar gedenken wij

ZUSTER MARGRIET

Yvonne Braekmans

Zij werd geboren te Grobbendonk op
8 april 1930

Zij wijdde zich aan de Heer op
19 maart 1952 in de Kongregatie van de
Zusters van de H. Vincentius a Paulo
van Deftinge.

Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede
te Deftinge op 15 april 1986.

Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur
De Zustergemeenschap van Deftinge
De Families Braekmans en Van Tendeloo
danken voor uw gebed en medeleven.

Heer,
wij danken U
voor Zuster Margriet,
om haar leven
dat zij blijmoedig
in Uw dienst heeft gesteld.

Wij danken U
om haar eenvoud, haar toewijding,
de gulle lach waarmee ze
hen benaderde
met wie ze samen leefde.

Wij danken U
om haar fijne aandacht voor haar familie,
Oversten en medezusters.
Biddend heeft ze voor ons gewerkt en
werkend heeft ze veel gebeden.

Het doet ons leed, Heer,
dat zij zo vroeg van ons moest heengaan.
Laat haar -
na jaren pijnlijk lijden -
nu innig gelukkig zijn
en delen in de vreugde
van Uw Verrijzenis.

Wij willen haar dankbaar blijven gedenken.