



Dit aandenken nodigt U uit om te bidden voor
MEVROUW

Martha BRAEMS

weduwe van de Heer Henri DE GROOTE,
geboren te St. Kornelis-Horebeke
op 13 juli 1896 en aldaar godvruchtig overleden
op 2 juli 1975,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.
Lid van de Confrerie van de H. Cornelius.

Heer God, Gij zijt een God van levenden en
niet van doden.

Luister naar ons nu wij een uwer kinderen
aanbevelen aan Uw onuitputtelijke barmhartig-
heid.

Wij smeken U :

Dat Jezus ook tot haar mag spreken zoals Hij
steeds tot de zieken sprak die Hij genas :
« uw geloof heeft u gered ; » Laat ons bidden

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Dat haar betrouwe in haar goddelijke Moeder
Maria, dat zij onophoudelijk toonde tot in
haar laatste uren, nu beloond worde en dat
Maria haar geleide tot bij haar Zoon ; Laat
ons bidden :

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Dat de liefde en de zorg van deze moe-
der voor haar gezin, de vreugde en de dank-

baarheid die zij bij haar kinderen en klein-
kinderen vond, nu mogen openbloeien in de
eeuwige vreugde bij de Heer ; Laat ons bid-
den :

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Dat allen die haar goedheid en vriendschap
kenden, familieleden en geburen, het voor-
beeld van echt kristelijk leven zouden na-
volgen ; Laat ons bidden :

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Goede God, de kruisdood en de verrijzenis
van Uw Zoon, die wij in deze Eucharistievie-
ring gedenken, geef ons de zekerheid van
eeuwig leven. Vermeerder ons geloof, onze hoop
en onze liefde, en help ons die deugden om
te zetten in liefdedaden.

Amen.

H. Cornelius, partoon van onze parochie, bid
voor haar.

De families BRAEMS, DE GROOTE, BAUTERS
en DE BOCK,
danken U voor de blijken van deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel