

Heer, in Uw handen beveil ik mijn ziel.

† TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

MARIE BRAET

Echtgenote v. Mijnh. Maurits Cnudde

geboren te Vinkt, de 12 november 1880 en godvruchtig overleden te Bachte, de 13 februari 1960, gezalfd met de H. Olie der zieken.

Lid van de Bond van het H. Hart en van de Boerinnengilde, alsook van de Confrères van de H. Petrus en van het H. Hart.

Marie was een van die uitgelezen heilige zielen. Ze muntte uit door haar getrouwheid aan het geloof en haar diepe godsvrucht. Haar leven was een leven van gebed en offer; ganse dagen bad en leed ze in stilte voor het welzijn van haar duurbaren. Ze stelde een onbegrensd vertrouwen in de schikkingen der Goddelijke Voorzienigheid.

Na een langdurige ziekte, met moed en onderwerping verdragen, zag ze de dood naderen zonder schrik en ontsliep zacht in de vrede des Heren. Haar dood is de overgang tot een beter leven, het einde van de kwellingen hier op aarde en het begin van de eeuwige beloning.

Om martelaar te zijn, hebben wij noch zwaard, noch vuur nodig; het is genoeg verduuldig te blijven in het lijden. H. Greg.

Duurbare echtgenoot, de Heer Ione U om de genegene zorgen, welke gij mij

jarenlang dag en nacht zo edelmoedig hebt geschonken. Ik zal niet nalaten U steeds van hierboven te gedenken.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en familie, zo graag had ik nog enige tijd bij U willen blijven. De Heer echter heeft er anders over beschikt; zijn heilige wil geschiede. Ik bid voor uw welzijn en zieleheil bij de Hemelse Vader, opdat gij gelukkig moget zijn op aarde en vooral opdat wij elkander eens mogen weerzien in de Hemel. Hebt elkander hartelijk lief en vergeet mij niet in uw gebeden en 't heilig Misoffer.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Mijnheer Maurits Cnudde, haar echtgenoot.
Mijnheer en Mevrouw Victor De Cubber-Cnudde en kind Gilbert,

Mijnheer en Mevrouw Jozef Cnudde-Neiryck en kinderen Marc, Luc, Ria,

Mijnheer en Mevrouw Antoin Cnudde-De Schrijver en kinderen Lydia, Annie, Sylva, haar kinderen en kleinkinderen.

De familiën Braet - Cnudde

DANKEN UED. VAN HARTE
VOOR DE BLIJKEN VAN KRISTENE DEELNEMING.