

Wilt gij, als moeder henengaat,
ze nog met liefde lonen ;
laat dan haar beeld, bij raad en daad,
u in de geest steeds wonen. (L. Reijpens).

†

Vroom aandenken aan het christelijk afsterven
van Mevrouw

MARIE - EMERENCE BRAET

weduwe van de Heer
EDWARD HAELVOET

geboren te Vinkt, de 2 oktober 1882, en tot de
vreugde van het Vaderhuis teruggeroepen te Elst,
de 26 februari 1968.

Zij ontving het sacrament der zieken en de pause-
lijke Zegen en was lid van de godvruchtige
genootschappen.

Bij moeder begint de wereld. Bij een goede
christelijke moeder begint ook de hemel, want zij
leert haar kinderen geloven, hopen en beminnen ;
zij leert hen bidden, offeren en evangelisch leven.
Onder de wijze leiding van een vrome moeder
wordt het gezin, ondanks de beproeving, het voor-
portaal van de hemel.

Aan zulke heerlijke levenstaak wijdde deze voor-
beeldige en dierbare moeder al haar krachten.
Haar leven was dan ook innerlijk rijk, eenvoudig,
maar oprecht ; zonder uiterlijk vertoon, en gelou-
terd door zorgen, tegenspoed en lijden, maar
gesterkt door haar geloof en haar gebed. Zij wist
dat de Heer ons geen kommerloze levensreis heeft
beloofd, maar wel een behouden aankomst, wan-
neer ons leven door Zijn liefde wordt geleid.

Zonder angst en in volle berusting heeft zij de
dood tegemoet gezien ; zij verlangde te mogen
sterven om haar dierbaren die waren voorge-
gaan, terug te zien : haar sterk geloof en haar

rotsvast vertrouwen lieten haar niet wankelen. Al-
hoewel haastig gestorven kon de dood haar ver-
rassen en op haar geen overwinning behalen.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, terecht zal
mijn onverwacht heengaan u bedroeven ; toch
dank ik God omdat ik nu in u mag vinden de
vreugde en de bekroning van mijn ganse levens-
taak. Ik dank ook u, omdat gij mij, in mijn een-
zaamheid, zoveel genegenheid hebt betoond. De
Heer lone er u om, hier en in het ander leven.
Toont mij verder uw liefde door mij dagelijks
in uw gebeden en in uw eucharistievieringen te ge-
denken. God zegene en beware u.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Hr. Ferdinand HAELVOET-DE VREESE en zoon,
Hr. en Mw. Camiel CHRISTIAENS-HAELVOET,
kinderen en kleinkinderen,
Hr. en Mw. Omer DE KETELAERE-HAELVOET,
kinderen en kleinkind,
Hr. en Mw. Michel HAELVOET-COENE
en kinderen,
Hr. en Mw. Maurice DE CLOET-HAELVOET,
kinderen en kleinkinderen,
Hr. en Mw. Maur. VAN OVERBEKE-HAELVOET,
kinderen en kleinkinderen,
Hr. en Mw. Henri DE BAENE-HAELVOET
en kinderen, haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen ;
De families BRAET, HAELVOET, 'TJOEN en
CALLENS ;

DANKEN U oprecht voor de bliken
van kristelijke deelneming in hun rouw.