

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.  
(Off. overl.)

†

**Tot dankbaar aandenken  
van het leven en sterven van**

**Mevrouw**

**Mariette, Elodia B R A L**

echtgenote van de  
**Heer Leon HENDRIKX.**

Geboren te Gentbrugge op 23 maart 1911 en  
na een korte ziekte zachtjes overleden in  
de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op  
26 juni 1980,  
gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Het is voor ons een onnoembare pijn af-  
scheid te moeten nemen van een mens die  
ons zo dierbaar was, nu ze stil en beschei-  
den, werkzaam en beproefd, zoals haar leven  
was gelukkig en tevreden, een welverdiende  
rust kon nemen, in het landelijk huisje aan  
de rand van onze schone en gezonde Vlaamse  
Ardennen, is daar nu na vele week-ends en  
een bijna tweejarig verblijf aldaar plots en  
onverwachts een einde aan gekomen. Mevrouw  
en Mama is niet meer!

Hoe broos en wankel is ons bestaan hier op  
aarde: 's avonds gaat men gezond en welge-  
zind slapen, en plots ligt men bewusteloos en

zonder spraak. De beste medische zorgen en  
hulpmiddelen konden niet meer baten.

Wij danken God voor deze echtgenote en  
moeder, die ons zo gastvrij en zo dierbaar  
was, moge haar liefde en offer in haar kin-  
deren, Nadine, Judith, in haar kleinkinderen  
en achterkleinkind voortleven en ten goede  
komen aan haar familie en kennissen.

Wij vertrouwen op de Heer, die ons het  
leven en het eeuwig leven schenkt en die  
alles ten beste leidt voor wie in Hem gelo-  
ven en Hij schenke de dierbare overledenen  
de eeuwige rust en vrede voor altijd!

NAMIS: Opbrakel op zondag 13 juli te 10 u.

De families:

HENDRIKX, DELGOUFFE en REGTERS,

danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming.

Begravenissen « RAOUL », Brakel.