

Houd de gedachtenis van moeder in ere.  
(Boek der spreuken)



Tot zalig aandenken aan

MEVROUW

## ALICIA BRANCKAERT

weduwe van de Heer

**Frans VAN MUYLEM**

geboren te Ninove op 14 januari 1887 en er godvruchtig in de Heer ontslapen op 17 november 1970, gesterkt door het sacrament van de zieken en de Pauselijke zegen.

—

Zoals er vreugde was bij haar verschijnen, zo zal er nu droefheid zijn om haar verdwijnen. Want deze vrouw had zin voor de gemeenschap en kon een gezelschap in blijde toon brengen... Deugd geeft vreugd, zegt de wijze volksmond. Dergelijke mensen voelen zeer goed de betrekkelijkheid van alles aan, ze doen wel en zien niet om, en dat er een tijd is van komen en gaan, is hun levenswijsheld.

Lange jaren, goede moeder, hebben wij U mogen ontmoeten in die beste stemming van een gelukkig mens, omringd door de sympathie en dank van uw omgeving. Alleen dit laatste jaar is zeer beproefd geweest. Wij weten dat zorgzame handen uw leed hebben verzacht. Wij danken de Heer van het leven omdat Hij U zo lang voor ons bewaard heeft.

Wij weten dat uw weg geëindigd is als de Kruisweg en zijn daarom getroost omdat ge zo het best de Heer hebt ontmoet en ja hebt geantwoord op de uitnodiging, een eindweg die pijnlijke tocht mee te gaan, die eindigt in Gods licht.

Nu gij in deze stille novembermaand de eeuwige rust zijt binnengetreden, zij de vrede U gegund, die gij aan zovelen hebt gebracht.

Rust zacht, goede moeder, en tot weerziens in de hemel.

« Offergaven en gebeden dragen wij U op, o Heer, wil Gij ze aanvaarden voor de ziel van uw dienares Alice, opdat ze bij de verrijzenis ook tussen uw uitverkorenen moge herleven ».

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O Maria, toon dat Gij mijn Moeder zijt.



De families

BRANCKAERT,  
VAN MUYLEM,  
WINDENS,  
DUMST,

**danken U voor uw gebeden en blijken van deelneming.**

Drukk. Luysterman.